

Van: Veerhuis Varik <veerhuisvarik@gmail.com>
Verzonden: maandag 13 december 2021 17:29
Aan: Sietske Klein - de Jong <Sietske.Klein@WestBetuwe.nl>
CC: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>
Onderwerp: Molenblok/park

Dag Sietske

Ik ontving recentelijk per post een verzoek van de Gemeente om per 1 januari "mijn" gemeentetuin te ontruimen. Voor mij aanleiding om te stoppen met het maken van plannen voor het Molenblok/Molenpark.

Ik licht het toe in deze brief.

Sinds het allereerste begin van het Molenblok is mijn insteek geweest om met positieve en creatieve inbreng suggesties aan te dragen. Ze hebben al die tijd niet geleid tot constructieve samenwerking tussen Veerhuis en de gemeente.

Ik hou het bij mijzelf en concludeer dat ik deze gemeente niet goed heb kunnen uitleggen dat er nieuwe wegen te verkennen zijn om de bouw van huizen goedkoper te maken. Het gaat om een nieuwe aanpak voor de financiering van grond die speculatie voorkomt. Dit heeft het voordeel dat er meer gebouwd kan worden en er ruimte ontstaat voor jongeren en ouderen.

Ik zie ook jouw dilemma om de bouw vraagstukken zo goed mogelijk op te lossen. Het Molenblok is voor jou een erfenis uit het verleden, die je zo goed mogelijk tracht op te lossen. Ik zie nieuwe opties en die zal ik verder blijven ontwikkelen. Ik wil graag werken aan initiatieven waar mijn inbreng en energie goed past. Ik had het graag in mijn eigen dorp gedaan; het kan echter ook elders.

Een dezer dagen start – in dat verband - vanuit het Veerhuis een grootse crowdfund actie om met schenkgeld grond elders vrij te kopen en permanent – tot in volgende generaties - uit de speculatieve markt te halen. Ik ga dit doen door met een kruiwagen vanaf de Dag van de Aarde (22-4-'22) in 45 dagen naar de UNESCO in Parijs te lopen. De Aarde is immers ons erfgoed en dient dan ook in zijn geheel op de Werelderfgoedlijst te staan. De Aarde als geheel voldoet aan de UNESCO voorwaarden.

De gelden die we ophalen besteden we aan projecten die de grond willen vrijkopen. Dat het werkt bewijst het vrijkopen van de Veerhuis grond met bijna 200k aan schenkgeld. Ook een berggebied in het noorden van Colombia hebben we begin dit jaar terug kunnen geven aan inheems volkeren. Nu staan projecten op de lijst in andere gemeenten (NL, Be en Fr.) en een

Masaai project aan de voet van de Kilimanjaro in Kenya. De fruitboomgaard had daarin een voorbeeld kunnen zijn.

Mocht je toch nog een mogelijkheid voor de fruitboomgaard willen verkennen dan wacht ik op jouw initiatief.

Weet dat je altijd welkom bent in het Veerhuis. Laten we altijd elkaar weten te vinden.

Met vriendelijke groet
Henry Mentink