

Aan de gemeenteraad
Kuipershof 2
4191 KH Geldermalsen

13 juni 2021

Geacht College, leden van de raad,

Wij willen Jos van Maanen van de SGP bedanken. Hij had het fatsoen om toch een keer ook voor ons op te komen. Verder heeft niemand aan onze belangen gedacht. Heeft niemand van u ingegrepen op de nare woorden en vermeende beschuldigingen aan ons adres. *“Zet geen woonwagenkamp vlakbij een school...”* Hoezo niet? *“Kunt u garanderen dat wij beschaafde mensen naast ons krijgen te wonen?”* Wij zijn dus onbeschaafd. En veel meer van dergelijke opmerkingen.

Waarom mogen wij hardwerkende ‘mensen’ niet gewoon de standplaats kopen? Wij verdienen te veel. Wij komen niet in aanmerking voor een huurstandplaats.

Wij willen graag met onze nieuwe burens in gesprek. Dan kunnen we hun bezwaren tegen onze komst horen en proberen hun angst weg te nemen. Ook wij werken, ook onze kinderen zitten op school, ook wij doen mee aan de sport, ook wij kopen onze boodschappen bij dezelfde winkel. Ja, wij horen er ook gewoon bij.

Wij hopen dat wij ons vergissen, dat hetgeen wij vorige week hoorden in de raadsvergadering een storing op de lijn was. Een kink in de kabel van de uitzending van het debat. Wij hopen dat u ons toch als volwaardige burgers ziet, als mensen die ook recht hebben om te wonen. Ik woon al sinds mijn geboorte in deze gemeente, weliswaar Waardenburg, maar nu als onderdeel van onze mooie gemeente West Betuwe. Mijn hele leven heb ik al last van discriminatie. En u hoort de bewoners van de Klingelberg, de andere insprekers. Zij verstoppert het met mooie woorden, maar het is pure discriminatie. Zij zeggen feitelijk: *“Dat tuig willen we niet”*. Dat doet zeer, en doet ons denken aan andere tijden.

Sinds 1999 is er geen standplaats meer bijgebouwd. Officieel zijn er 8 standplaatsen, maar wij zijn er nu met 15-16. Voor andere burgers worden er voortdurend woningen bijgebouwd, maar niet voor ons. Wij krijgen ook kinderen, maar voor hen gebeurt er niets. Ook wij willen schoon, heel en veilig wonen en heel graag zelfs ook legaal. Onze cultuur is in 2014 erkend als immaterieel erfgoed. De Nationale Ombudsman, het College voor de Rechten van de Mens, het Europees Hof en het Ministerie van Binnenlandse Zaken staan achter ons. Nu u nog.

Sinds 2006 zitten wij al te wachten op een nieuwe woonwagenlocatie. Telkens worden ons weer mooi vooruitzichten verteld, maar het komt nooit ergens toe: 2008, 2010, 2011, 2016, 2018 (Neerijnen) en nu al weer meer dan 2 jaar West Betuwe. Ja, de gemeente(n) belooft ons al jaren koeien met gouden horens, maar we krijgen nog niet eens het achtertand van een varken. Weet u hoe zeer dat doet?

Wat zou u doen als er zo met uw familie wordt gesold?

hoogachtend,