

Graag wil ik het volgende zéér urgente probleem bij u onder de aandacht brengen. Zonder enige vooraankondiging heeft op 12 maart j.l. de kermisbranche een beroepsverbod opgelegd gekregen. Alle vergunningsplichtige evenementen zijn per direct verboden en vergunningen voor enige andere initiatieven worden niet of nauwelijks afgegeven.

Met andere woorden, mijn reguliere bedrijfsactiviteiten zijn verboden en alle andere mogelijkheden om te ondernemen worden mij ontnomen.

De tot op heden geboden steun is volledig ontoereikend. Mijn zakelijke rekeningen liggen hoog opgestapeld en ik heb dus direct geld nodig !! Zoals het er nu naar uit ziet zal het huidige steunpakket voor ondernemers na 30 september helemaal tot nul gereduceerd worden.

Ik, als kermisexploitant welke volledig afhankelijk is van de inkomsten voortvloeiend uit de vele kermissen die Nederland normaal rijk is, zal het vanaf dat moment volledig zonder inkomsten moeten stellen. Dit terwijl mijn branche een seizoensgebonden bedrijfstak is die als sinds oktober afgelopen jaar geen omzet meer heeft gegenereerd.

Als er niks veranderd aan dit vooruitzicht ga ik een niet te overzien drama tegenmoeten. Anders dan een hongerwinter kan ik het helaas niet omschrijven.

Normaal gezien zou ik mijn eerste inkomsten na de winter pas weer in Maart 2021 ontvangen, maar zelfs dat is niet zeker omdat het kabinet stelt dat er pas weer grootschalige evenementen mogen plaats vinden zodra er een vaccin is. Dit geeft aan dat ook 1 september totaal geen stip op de horizon is. Kortom, een leven in onzekerheid. Overigens zijn door de uitspraken van Minister de Jonge al vele kermissen na 1 september reeds afgelast. Dit terwijl mijn vaste bedrijfslasten, aflossingen en levensonderhoud voor mijn gezin gewoon doorlopen !!

Afgelopen donderdag stond ik samen met mijn collega's op het Malieveld en de A12. Onze intentie was om met zo veel mogelijk wagenmateriaal naar het Malieveld te trekken om duidelijk te maken wat voor een impact de maatregelen op ons hebben. Zelfs dat werd ons onmogelijk gemaakt omdat het grootste deel van onze attracties en salonwagens al op de A12 door de politie tegengehouden werd.

WE WORDEN NIET GEHOORD !!

Daarom klop ik als inwoner van úw gemeente bij u aan met deze noodkreet. Zonder steun en directe hulp kan ik deze klap niet te boven komen en verdwijnt er wéér een stuk Nederlandse cultuur. Anders dan bij andere bedrijfstakken zal bij massale faillissementen de kermis niet terug keren. Onze familietradities gaan generaties terug. Een koning wordt geboren als een koning, een kermisexploitant als kermisexploitant. Er zal geen een ondernemer zijn die volgend jaar denkt, ik ga eens een kermis bedrijf beginnen. Een kermis bedrijf is niet alleen een beroep, maar een way of life. Een bedrijf wat met een compleet gezin gevoerd wordt.

Ik, maar geen enkele collega, gaat de winter op deze manier overleven. We staan met de rug tegen de muur, zonder perspectief op enige toekomst. Mijn beroepsgroep, die een belangrijk stuk van de Nederlandse cultuur vertegenwoordigd, wordt door de maatregelen volledig vleugellam gemaakt en daarna nagenoeg in de steek gelaten.

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE !!

Onze pachtgelden vertegenwoordigen een belangrijke maatschappelijk functie. Van de opbrengsten van onze kermissen wordt oranje verenigingen, harddraverijen, volksfeesten en andere evenementen binnen de gemeentes gesubsidieerd en zodoende in leven gehouden. Dit terwijl wij zelf nog nóóit om subsidie of iedere andere vorm van steun hebben gevraagd. Daarbij gaan wij nog voorbij aan het feit dat ook de kermissen an sich een grote sociale en verbindende functie hebben binnen onze samenleving !!

Geachte bestuur, neem uw verantwoordelijkheid en laat ons als hardwerkende ondernemers niet in aan ons lot over !!

Met het vriendelijke, doch dringende, verzoek hier gehoor aan te geven.

Hoogachtend,
