

Middels deze mail wil ik aangeven zelf geen gebruik te maken van het spreekrecht vanavond. Bij nader inzien wil ik het niet geheel aan me voorbij laten gaan, daar wij eigenlijk de personen zijn waar het gehele uitzicht van verloren gaat. Dus zou graag willen dat deze korte mail meegenomen wordt.

Het zorgcomplex bedekt in de breedte bijna ons hele perceel. Wij hebben aangegeven in onze zienswijze het complex te verplaatsen en dit is door de gemeente ongegrond verklaard. Wij hebben eind december aan initiatiefnemers gevraagd te kijken of het complex gedraaid kan worden zodat we er wel langs op kunnen kijken en het kolossale wat meer verdwijnt, breekt.

Het is nogal wat he, en op een terp en zo breed als ons perceel..... Sws kijken we over de gehele golfbaan heen en als er gebouwd gaat worden, maakt niet uit wat dan is dat uitzicht belemmerd en dat geeft ook niet, maar wat er nu gebouwd gaat worden belemmerd het uitzicht niet alleen, we zien niets meer.

Initiatiefnemers geven aan genoeg rekening gehouden te hebben met omwonenden en dus hier niets mee te willen doen en reageren met een akkoordverklaring te tekenen, terwijl het kolossale gebouw juist de allerbelangrijkste belemmering voor ons is en op de 2e plaats het maatschappelijke deel (je kan alle kanten met maatschappelijk op). De akkoordverklaring is dan ook niet getekend.

Initiatiefnemers hebben een knik laten intekenen in het gebouw, zodat onze achterburen er langs kunnen kijken. Dat is erg fijn, maar daar kopen wij aan de Spijkse Kweldijk 82 niets voor. want ons uitzicht blijft hetzelfde.

Ik blijf erbij.. Het is leven en laten leven.... Bouw wat je wil, maar niet een muur waar niet overheen te kijken is. Dit had helemaal niet zo'n lang lopend traject te hoeven worden.

Initiatiefnemers zijn mij helemaal prima en wil ook voor hun het allerbeste, maar niet ten koste van alles.

Met vriendelijke groet,
Aanwonenden