

Beste raadsleden van de gemeenteraad van West Betuwe (Dorpsbelangen, SGP, LLBWB, Groenlinks, ChristenUnie, VVD, D66, VWB, CDA en PvdA)

Met verbazing las ik en velen in mijn omgeving dat onze gemeente de winkels willen openen op zondag. Ik loop elke zondag door Geldermalsen (o.a. de winkelstraat) en ik geniet van de rust die er dan is (t.o.v. de andere dagen in de week). En ik begrijp dat een winkelstraat gezellig druk hoort te zijn maar gun als het u blijft de winkeliers en personeel ook 1 dag rust in de week. De meeste winkeliers willen helemaal niet open op zondag. Daarnaast is er enorme personeelsschaarste, ze krijgen het nu al moeilijk voor elkaar om aan personeel te komen. Daarnaast zijn er nog vele redenen (zie internet) om hier van af te zien. Er is gewoon in onze ogen niks positiefs te zien waarom we de winkels open moeten doen. Waarom laten we ons in vredesnaam meeslepen met die rare trend in Nederland om 24/7 alles open te moeten hebben. Gunnen we elkaar nu die rust echt niet? Het gaat nu toch ook goed zo?

Dus hou als het u blijft de winkels dicht op zondag en doe er van mij part de horeca bij. Zelfs die zitten niet te springen op openstelling gezien het feit dat ze ook niet allemaal open zijn.

Hartelijke groet,
Een nieuwe jonge bewoner van de Emmawijk in Geldermalsen