

Geachte college en raadsleden van de West Betuwe

Graag wil ik U verzoeken om goed na te denken voor dat U besluit om de winkels op Zondag open te stellen

Wij hebben jaren een winkel gehad en moesten door hard werken en altijd aanwezig zijn om ons hoofd boven water te houden

En waren zeer blij dat de week na 6 dagen werken er een tijd van rust kwam nl de Zondag

Die Zondag werd dan veel aandacht aan ons gezin besteed en gingen ook gezamenlijk naar de Kerk

Na een dag van rust konden we weer een week er tegenaan

Nu is het zo : dat een kleine winkelier veel bij draagt aan kwaliteits producten vaak ambachtelijk bereid en bij de kleine middenstand veel sociale kontakten zijn die dan ook hoog in het vaandel staan

En zo draagt een kleine winkelier bij aan een normale, sociale , gezellige samenleving

Dat bij grote bedrijven gemist wordt, want dat is alleen maar commercieel en tijd voor de naaste ontbreekt

Als u de winkels open stelt op Zondag die ook nog Gods dag is dan maakt u de kleine en zeker onmisbare kleine middenstand kapot want die kunnen geen zeven dagen werken dat houden u en zij zeker niet vol (nog meer overspannen mensen)

- En huwelijken die kapot gaan want ook meer mensen worden (ook bij grote winkels) uit elkaar gedreven want ze moeten werken , ze kunnen dan niet op Zondag met elkaar omgaan en dat is zo wie zo slecht voor de samenleving
- Gevolg meer huizen nodig (een ouder gezinnen)
- En tot slot wil ik u er wijzen dat de Zondag is gegeven om die op een andere manier te besteden en dat weet u best .maar als u daar geen gehoor aan geeft is dat jammer, want de echte Rust en goede samenleving wordt gevonden in het naleven van Gods zeer goede geboden
- Zes dag zult u arbeiden en de zevende is een rustdag
- Hopelijk zult u daar gehoor aan geven en dat u daar het goede voorbeeld in zult geven
- Want daar kan u ongetwijfeld zegen op verwachten
- Hartelijke groeten
- Gegevens bekend bij de griffie