

Via de media vernam ik het voornemen van de gemeenteraad van West Betuwe om de winkels op zondag open te gaan stellen, echter het besluit is nog niet definitief genomen.

Wat mij bevreemd is en dat merk ik ook bij landelijke besluiten dat er meer vergaderd wordt over belangen die alleen maar verdere onrust aan wakkeren in onze samenleving.

De tendens die je ziet is dat de grote bedrijven, lees in dit geval de grote winkeliers, de kleinere (wat toch voor een gemeente van belang is om het dorpse "ons kent ons") kapot concurreren.

Het moet me van het hart dat zulke besluiten de samenleving totaal ontwrichten en als dat gebeurd, is er geen weg terug meer.

Wellicht zijn bij u ook voorvallen bekend van winkeliers en of personeel die door deze besluitvormingen een burn out hebben of nog erger zelfs zelfmoord neigingen hebben, wegens het niet meer aankunnen van de gigantische werkdruk, om maar te blijven presteren en wat dacht u van degene die niet aan de financieringsverplichtingen kunnen voldoen...

U wilt het toch niet op uwe geweten hebben dat er straks diverse kinderen als half wees verder moeten in de wereld.

Vriendelijk doch dringend vraag ik u beleefd om voorgenoemde mee te nemen in uw besluitvorming.

Ik wens u wijsheid in uw keuze.

Met vriendelijke groet
Inwoner, gegevens bekend bij griffie