

Geachte gemeenteraad,

Ik heb kennis genomen van het feit dat de gemeenteraad overweegt een gedeeltelijke openstelling van winkels op zondag. Ik heb hier grote bezwaren tegen. Wees blij dat en dag in de week is dat mensen rust hebben en familie kunnen bezoeken, naar de kerk kunnen gaan. De maatschappij is al zo gehaast. Personeel wat op zondag verplicht wordt om te werken, dat moeten we helemaal niet willen. Er kan wel gezegd worden dat men niet verplicht is, maar de praktijk is dat als je niet mee werkt, dat er moreel veel druk op je gelegd wordt om het toch te doen. Winkelen kan al 6 dagen in de week, waarom zou het nog een dag extra moeten. Verder zijn er ook heel veel kerkmensen in de gemeente die willen leven naar Gods Woord. Daarin wordt helder weergegeven dat de 7e dag gerust moet worden. Dat is later geworden de eerste dag van de week. De opstandingsdag van Christus is de dag waarbij de christenen elkaar opzochten in de gemeenten. De zondag is juist heel belangrijk. Ik zou zeggen, ga gerust een keer naar de kerk. Een stuk bezinning in het leven is wezenlijk.

Alstublieft geen openstelling op zondag!

Inwoner, gegevens bekend bij griffie