

Geldermalsen, 13 juni 2022

Aan: Gemeenteraad van West Betuwe

Betreft: Het welzijn van de inwoners van West Betuwe inzake verordening Winkeltijdenwet

Geachte gemeenteraad van West Betuwe,

Het raakt ons om te lezen wat het voorstel is vanuit de gemeenteraad, namelijk dat de winkels op zondagen zouden mogen worden opengesteld. Dit omdat het gaat om de Naam en de dag van God, onze Schepper. Hij heeft ons die dag gegeven voor ons welzijn. Voor het welzijn van ons lichaam, dat rust nodig heeft. Maar vooral voor het welzijn van onze ziel, die verlossing nodig heeft van de macht van de duivel en de zonden door het geloof in de Heere Jezus Christus. De kerken zijn iedere zondag 's ochtends, 's middags en 's avonds voor iedere West Betuwenaar open waar gratis de belangrijkste dingen in leven en sterven te krijgen zijn: bekering en vergeving van zonden door het geloof in de Heere Jezus!

Alle tien geboden en zeker ook het vierde gebod van Gods goede Wet blijven gelden voor iedereen in elke tijd: *Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE uw God; dan zult u geen werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde dezelve.*

God is zo goed dat Hij ons deze dag van rust geeft voor onze ziel en voor ons lichaam. Hij laat ons ook vooraf waarschuwen wat we ons aandoen als we toch werken, kopen en verkopen op Zijn dag, naar Nehemia 13:17-18: *Wat voor een boos ding is dit, dat u doet en ontheiligt de sabbatdag? Deden niet uw vaders alzo, en onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad? En u maakt de hittige gramschap nog meer over Israël, ontheiligende de sabbat.* Nehemia sprak tegen de inwoners, regeerders en kooplieden vermanende woorden en nam maatregelen om de ontheiliging van de sabbat tegen te gaan. Laten we net als hij doen, met hetzelfde doel: om te voorkomen dat het kwaad door Gods toorn en straf over onze dorpen en steden komt vanwege het ontheiligen van de zondag. Voor het welzijn van iedere inwoner van West Betuwe is het daarom nodig om op de zondagen naar Gods huis te komen met geestelijke honger om over de Heere Jezus te horen om als een zondaar door Hem gered te worden! Jezus heeft uiteindelijk het laatste woord, want Hij zal op de laatste dag van de wereld alle inwoners van de aarde rechtvaardig oordelen. Dat verzekert God ons, omdat Hij Jezus uit de doden heeft opgewekt. Hoor daarom het woord van de Heere (Markus 1:15): *De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.*

Hartelijke groeten,

4 inwoners van West Betuwe