

Van:

Verzonden: maandag 13 juni 2022 14:20

Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>

Onderwerp: Fwd: Zondagopenstelling winkels West Betuwe

Geachte Gemeenteraad,

Met pijn in het hart schrijven wij deze brief aan alle fractieleden van de Gemeenteraad WestBetuwe, met als doel onze inbreng te geven om vooral de winkels dicht te laten op de zon- en feestdagen.

Zoals veel mensen kunnen beamen is de zondag een rustdag, door God ons gegeven om te rusten van 6 dagen arbeid. De zondag is een dag van afzondering om volgens de Bijbel deze dag te benutten tot eer van God. Helaas zien we om ons heen dat dit voor veel mensen geen meerwaarde meer heeft. Op tal van plaatsen in ons land wordt er geen gehoor meer gegeven aan de zondagsrust. Het ver zijn we niet afgedwaald met z'n allen.

Toch zou het de gemeente sieren als we vast kunnen en mogen blijven houden aan die 1^e dag van de week die ons gegeven is als rustdag.

Ook wat het sociaal economisch belang betreft, is het belangrijk om dicht te blijven: Het is vaak geen vrije keus als werknemers op zondag moeten werken. Als een winkel aangesloten zit bij een keten, zal er van hogerhand verplicht worden om op zondag te werken. Denkt u nou echt dat er op zondag meer mensen komen winkelen dan op de toch al zo weinig bezochte koopavond bijvoorbeeld. U hoeft niet blind te zijn, om te zien dat de leegstand van de winkels en de weinige bezoekers in ons winkelcentrum niet bevorderend is om op zondag de winkels te openen?

U weet van de enquête die gehouden is een paar jaar geleden onder de winkeliers. Ruim 80% hiervan is tegen opening, omdat dit ten koste gaat van de zaak.

Bijgevoegd nogmaals de uitkomst hiervan:

- De resultaten voor de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn erg vergelijkbaar, er zijn geen duidelijke uitzonderingen in de percentages ondernemers die voor of tegen kiezen. Redenen voor het al dan niet openstellen van winkels op zondag zijn wel wat verschillend, maar de grondgedachte is dat een winkelier zijn of haar rust ook nodig heeft.
- Van alle ondervraagde winkeliers geeft **81%** aan dat zij de winkel op zondag **niet willen openen**. 18% van de winkeliers wil dat (soms) wel. 1% van de winkeliers heeft geen keuze kunnen maken.
- Van de winkeliers die de winkel (soms) open willen, is er 7% die dat iedere week zou willen doen. 28% wil dat elke maand. 65% wil de winkel soms open doen.

- Wat echt opvallend is, is dat **bij het vrijgeven van de openstelling 16 ondernemers (15%) zich gedwongen voelen om open te gaan als anderen het ook doen.**
- Geen enkele ondernemer uit de categorie Bakker, Slager, Groenteboer wil de zaak op zondag opendoen. Een kwart van de supermarkten wil de zaak soms wel open doen.
- 58% van de winkeliers geeft 'sociale redenen' aan om de zaak op zondag dicht te houden. 34% doet dat om godsdienstige/levensbeschouwelijke redenen.
- 32% van de ondernemers heeft de winkel niet open op koopavond.

Recent is er nog een oproep gedaan door een grotere ondernemer uit Westbetuwe. Hieronder willen dit met u delen:

“Ongeveer de helft van de supermarkten in de gemeente West Betuwe zijn filiaal-gestuurde bedrijven. Op deze winkels worden bedrijfsleiders in loondienst gezet, maar de hoofdkantoren bepalen de regels en dus ook de openingstijden. Mocht er besloten worden dat de winkels open mogen op zondag, dan zullen deze bedrijven hun deuren MOETEN openen, van vrijwilligheid is hier geen sprake. Dat inwoners aangeven dat ze het prettig vinden dat de supermarkten open zijn op zondag wil nog niet zeggen dat dit voor óns aantrekkelijk is. Wij zijn al ruim 74 uur open, concollega's zelfs nog langer, dus normaliter kan iedereen zijn boodschappen met gemak in huis halen en is de zondag hier niet voor nodig. Daarnaast zijn er helaas nog tal van online mogelijkheden. Volgens de CAO zijn zon- en feestdagen dagen waarop gewerkt wordt op basis van vrijwilligheid en met een toeslag op het uurloon. In deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt is het al moeilijk om onze plannings rond te krijgen, laat staan dat hier de zondag ook nog bijkomt, ongeacht de eventuele toeslag. Volgens ons is het ook superbelangrijk de juiste balans te vinden tussen werk en privé. Die ene dag per week (zondag) is een belangrijke dag om tot rust te komen, tijd voor het gezin te hebben en allerlei sociale dingen te kunnen ondernemen voor zowel medewerker als ondernemer. 'In het initiatiefvoorstel wordt gesteld dat er geen sprake mag zijn van gedwongen openstelling. Maar dat kan de politiek volgens niet bepalen en deze mogelijke dwang die wel bestaat, heeft dan grote consequenties voor ondernemers en hun personeel.”

Slot:

Wat zou het een verademing zijn voor alle inwoners van WestBetuwe als we samen kunnen zingen uit Psalm 91;1 “Laat ons de rustdag wijden, met psalmen tot Gods eer.” Dan is openstelling van de winkels op Zondag geen discussiepunt meer..

Gemeenteraad: veel wijsheid toegewenst...

Hartelijke groet