

Van:

Verzonden: zaterdag 11 juni 2022 19:15

Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>

Onderwerp: Openstelling winkels op zondag.

Geachte heer, mevrouw.

Hierbij voelen we ons genoodzaakt om onze zorgen kenbaar te maken over de plannen van onze gemeente om de winkels op zondag de mogelijkheid te bieden om open te gaan.

6 lange dagen per week kan er gewinkeld worden in West Betuwe.

Dat bijna iedereen druk is en weinig tijd over houdt voor wat rust is jullie waarschijnlijk bekend.

Dat beetje rust wat we dan nog hebben, willen jullie ook nog afnemen, door de mogelijkheid te bieden zondags te winkelen of te werken.

Ik kan niet anders zeggen dan dat er hieruit naar mijn mening alleen maar verliezers voortkomen, winkeleigenaren, personeel e.d.

We betreuren dit echt.

Wat me nog zwaarder weegt is het feit dat men probeert om Gods dag als alle andere dagen te bestempelen, hier kan nooit, echt nooit zegen op rusten.

Er staat duidelijk in de Bijbel, *wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen!*

Dat is niet misschien of waarschijnlijk, maar zeker!

Dat geldt voor ons, voor jullie, en voor alle inwoners van West Betuwe.

We hopen van harte dat jullie deze woorden mee laten wegen bij het beslissen over deze wetswijziging.

We wensen jullie alle goeds en veel wijsheid toe .

Met vriendelijke groet,