

**Van:**

**Verzonden:** woensdag 8 juni 2022 15:45

**Aan:** Griffie West Betuwe <[griffie@WestBetuwe.nl](mailto:griffie@WestBetuwe.nl)>

**Onderwerp:** Reactie initiatiefvoorstel Winkeltijdenverordening

Geachte leden van de gemeenteraad,

Binnenkort bespreekt u een voorstel om de Winkeltijdenverordening aan te passen. Tot mijn verbazing en schrik las ik dat u winkelopenstelling op zondag wilt toestaan.

Vorig jaar heeft u onderzoek laten doen naar het draagvlak voor zondagopenstelling. Omdat ik ondernemer ben, heb ik de enquête ook ingevuld. Ik was erg blij dat bewoners en ondernemers mee mochten denken. We voelden ons serieus door u gehoord.

Echter... Tot mijn verbazing lees ik dat de resultaten van het onderzoek verdraaid worden. In de wind geslagen. Met uw initiatiefvoorstel toont u dat u helemaal niet naar uw inwoners en ondernemers luistert! Neemt u uw inwoners wel serieus, vraag ik me af? Noemen we dit democratie?

**Enkele aandachtspunten uit het onderzoek:**

- Van de ondernemers zegt slechts 41% 'ja' tegen zondagsopenstelling. Slechts 23% van de ondernemers wil elke zondag open, zoals u nu in uw initiatiefvoorstel voorstelt. Kortom: een duidelijke minderheid!
- Van de inwoners zegt gemiddeld 61% 'ja'. Dat is dus wel een meerderheid. Opvallend is het verschil tussen verschillende dorpen. Maar dat terzijde.
- In Beesd wonen relatief veel voorstanders van de zondagsopenstelling. Saillant detail: de huidige supermarkteigenaar van de supermarkt in Beesd (de familie Boon) komt uit de reformatorische gezindte. De supermarkt in Beesd blijft daarom op zondag gesloten. Ook als zondagsopenstelling toegestaan wordt. Evenals nu al geldt voor de Boon-supermarkten in o.a. Buren, Kerkdriel, Ammerzoden, Aalst en Eck en Wiel.
- Wat betreft venten op zondag: slechts 38% van de bewoners is voor. Van de ondernemers is slechts 32% voorstander.
- Standplaatsen innemen op zondag: slechts 40% van de ondernemers is voorstander.
- 

**Kortom**

Ik hoop dat u uw beslissing heel goed overweegt. Alstublieft, sta zondagsopenstelling niet toe! Het onderzoek dat u heeft laten uitvoeren, laat duidelijk zien dat die zondagsopenstelling lang niet zo gewenst is als u doet lijken.

Als zelfstandig ondernemer heb ik moeite met de zondagsopenstelling. Ik werk al 6 dagen in de week. Mag ik dan geen enkele dag mijn winkel dicht laten? Mag ik geen enkele dag vrij?

Als mijn concurrenten of supermarkten hun winkel wel openen, voel ik me gedwongen om mijn winkel ook te openen. Dat wil ik niet. Want ik wil mijn winkel op zondag niet openen. Maar ik wil ook geen klanten kwijt raken.

Noemt u dit vrijheid? Ik snak naar rust op zondag! Ik hecht waarde aan een rustdag. En de zondag is daar bij uitstek geschikt voor. Zeker in de kerkelijke omgeving waar de gemeente West Betuwe in ligt. Zie de zondagsrust als karakter van de gemeente, als sterkte. Ik ben er trots op!

Als u - zeer onverhoopt - toch doorzet: Ik hoop dat de zondagsopenstelling dan net zo goed gaat lopen als de koopavond in Geldermalsen. En dat bedoel ik sarcastisch, dat begrijpt u hopelijk. De meeste winkels zijn inmiddels al dicht, en er loopt op vrijdagavond geen mens in de winkelstraat.

Met vriendelijke groet,  
Een ondernemer uit Geldermalsen