

Van:

Verzonden: donderdag 9 juni 2022 09:32

Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>

Onderwerp: Zondagsopenstelling winkels

Goedenavond,

Ontsteld hebben we het bericht ontvangen van het plan om ook in West-Betuwe de winkels de gelegenheid te geven om op zondag open te gaan. Hier zijn we erg van geschrokken. Moeten de winkeliers juist niet beschermt worden door ze 1 vrije dag te gunnen in de week? Het personeelstekort is al schrijnend en er wordt veel van ze gevraagd. Leggen we de druk daarmee juist niet nog hoger en daarmee het ziekteverzuim (burn-out, lichamelijke klachten). Zijn dit geen alarmbellen, waarnaar we misschien een keer moeten luisteren?

God heeft ons 1 dag rust gegeven tot ons nut. Een mens heeft 1 dag per week rust nodig en red het niet (psychisch niet en lichamelijk niet) om 7 dagen per week bezig te zijn. Daarnaast hebben we de zondag gekregen om ons bezig te houden met het belangrijkste in dit leven: om ons voor te bereiden op de eeuwigheid die na dit leven komt. We leven maar 1 keer en als we ons in de leven tegen God keren, zullen we na dit leven dit zeer zwaar moeten gaan bezuren. Laten we daarom naar Gods geboden luisteren en de rustdag in ere houden. We zullen zien dat daar veel meer voorspoed van te verwachten is. Er zijn veel voorbeelden van mensen die de zondag bewust ontheiligden, ineens door God gestraft werden. God laat niet met Zich spotten. Al straft Hij niet meteen, (dat is Zijn goedheid dat Hij nog tijd geeft om terug te keren naar Hem), dat wil niet zeggen dat het daarom niet gebeurt. Uitstel is geen afstel.

Ik hoop dat u gehoor wilt geven aan deze brief en eerst goed wilt na te denken voor u zomaar iets besluit. Want deze beslissing heeft grote gevolgen...

Met vriendelijke groet,

Een inwoner van Geldermalsen