

Betreft: Winkeltijdenwet; koopzondagen

Geachte gemeenteraad,

Een enkele week geleden vernamen wij helaas dat de verruiming van de winkeltijdenwet op de raadsagenda staat.

Wij vinden het fijn dat er we nog elke week een rustdag hebben, de zondag. Op die dag is het in ons dorp rustig en heeft iedereen tijd voor zijn gezin en om naar de kerk te gaan.

Veel inwoners van ons dorp gaan naar de kerk op zondag. Want de zondag is de dag des Heeren. Het zou heel rust verstorend zijn als op die dag de winkels open zijn. Op dat moment is er geen rust meer in het dorp, terwijl rust juist voor elke inwoner goed is.

Daarnaast zitten ook medewerkers van supermarkten er niet op te wachten om te werken op zondag. De zondag is juist een fijne dag om bij je gezin te zijn.

Het verlaten van Gods heilzame geboden kan alleen maar verkeerd uitpakken. We zien het in de samenleving. Iedereen moet voor zichzelf alles kunnen doen wat hij of zij wil. We worden eigen wetgever en willen heer en meester zijn over alles. Dit leidt tot egoïstische mensen en een chaotische samenleving, waar we nu de vruchten al van plukken. Hoe is de samenleving niet gepolariseerd? Dat komt wegens onze ongebondenheid. Een mens heeft regels nodig, want anders wordt de hele samenleving één grote chaos.

Zo heeft elk mens ook zijn rust nodig. En dan gaat er veel meer rust uit van één gezamenlijke rustdag, dan dat iedereen vrij is om zijn rustdag op zijn moment te nemen. Want als het niet gezamenlijk is, komt het er ook niet snel van om het met anderen te doen. Het zorgt voor overbelaste en overspannen mensen. We zien het om ons heen.

De Bijbel zegt dat in het houden van Gods geboden groot loon ligt. We kunnen het zien in onze geschiedenis. Wanneer was de Gouden Eeuw? Toen bijna heel Nederland zondag aan zondag in de kerk zat en probeerde te leven naar Gods geboden. De overheid was lid van de Gereformeerde Kerk. Zo is er een verband te zien tussen het houden van Gods geboden en een samenleving waarin rust en vrede is. Wanneer zien we in de geschiedenis van de wereldrijken dat ze onder gaan? Als alles draait om sport en spel en volkomen ongebondenheid. Daar lijkt het in onze samenleving ook naartoe te gaan. Dat kan niet goed gaan. We worden inmiddels geslagen door de oordelen (corona, oorlog), wie merkt het op?

We geloven stellig dat het heilzaam is voor onze samenleving als we ons leven en onze samenleving inrichten naar Gods geboden.

Jeremia riep het uit: *O land, land, land! hoor des HEEREN woord!* (Jeremia 22:29)

Daarom zeggen we met Jesaja tot u: *Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.* (Jesaja 8:20)

*Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen.* (Prediker 12:13)

Wij bidden u wijsheid toe in het nemen van de beslissing.

We hopen en bidden dat deze beslissing mag zijn naar Gods heilzame geboden.

Met vriendelijke groet,